

ISBN 978 94 6164 155 7 • € 16 • PPB • 208 PP

Met gesloten ogen Gözlerim Kapalı

Zwerven door
Amsterdam, Istanbul
en Antwerpen

Onder redactie van
Nurnaz Deniz en Guido Snel



Voor meer informatie neem contact op met
Uitgeverij Van Gennep, 020-6247033
info@vangennep-boeken.nl

Heeft elke stad zijn eigen ziel, of is de stedelijke ervaring juist universeel? In hoeverre is een schrijver gebonden aan zijn of haar stad? En hoe groot is het bereik van de eigen pen als je vertrouwde bodem verlaat? In 2010 togen vijf Nederlandstalige auteurs naar Istanbul, dat toen culturele hoofdstad van Europa was. Tegelijk gingen drie Turkstalige auteurs uit Istanbul naar Amsterdam en Antwerpen. Ze traden er op, leerden collega-schrijvers kennen, maar vooral struinden ze door de vreemde stad, en schetsen zo samen een tweetalig, driedubbel stedenportret, met reflecties over migratie, Europa, Turkije, de geschiedenis én de actualiteit van de stad.

Met medewerking van Maria Barnas, Zeynep Köylü, Tom Naegels, Rashid Novaire, Seray Şahiner, Alfred Schaffer, Uğur Ziya Şimşek, Annelies Verbeke.

De vertalingen werden verzorgd door Hanneke van der Heijden en Mustafa Özen.

Presentatie 23 juni
23 juni 2012, aanvang: 19.00 uur
in het MC Theater,
Polonceaukade 5, Amsterdam
(Westergasterrein)

De Amsterdamse wethouder
Andrée van Es zal het eerste exemplaar
van het boek in ontvangst nemen.

Met gesloten ogen kwam mede tot stand dankzij bijdragen van